

De zon nam haar die avond mee,
achter de einder, waar het altijd licht is.
Wij blijven achter met een sterrenhemel,
vol herinneringen.



Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van

mevrouw

Odette Van Driessche

weduwe van de heer Theo Denutte

geboren te Oudenaarde op 1 augustus 1938 en overleden
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 7 augustus 2020.

Gewezen onderwijzeres van het Maria Jozef Instituut
Lid van Neos en van het Kerkkoor Zarlardinge.

De afscheidsplichtigheid zal plaatshebben in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Zarlardinge
op donderdag 13 augustus 2020 om 11.30 uur, gevolgd door de bijzetting in het urneveld aldaar.

**Gelet op de huidige maatregelen kan de plechtigheid enkel bijgewoond worden
mits een persoonlijke uitnodiging van de familie.**

Wie wenst, is welkom op het kerkhof om 12.20 uur om afscheid te nemen.
Mondkapje verplicht!

Een namis zal op een latere datum meegedeeld worden.

Dit melden u met diepe droefheid:

Isabelle Denutte en Louis Ballaux

Manon

Marie-Julie en Augustin

Richard

Filip Denutte

Frank Denutte en Fien Deconinck

Jules

Erik Denutte en Darlien Cossement

haar kinderen en kleinkinderen

Ghislain Van Driessche

kinderen en kleinkinderen

Nora en Herman Denutte - Denayer

kinderen en kleinkinderen

Jan Denutte

Godelieve Denutte

haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families

VAN DRIESSCHE - DENUTTE - MORNIE - BRICHAUX

Met dank aan de dokters en verplegend personeel van het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem.

Het online rouwregister vindt u op www.vandendriessche.be

U kan Odette een laatste groet brengen in het funerarium Van den Driessche, Astridlaan 77 te
Geraardsbergen op maandag 10 augustus en dinsdag 11 augustus van 18 tot 19 uur.

Rouwadres:
Oudenaardsestraat 426
9500 Geraardsbergen